

In gebed verenigd nemen wij afscheid van



**Mijnheer**

## **Jacques DEGLAS**

geboren te Ruien op 20 november 1934 en  
overleden te Berchem op 26 december 1990.

Gesterkt door het ziekensakrament.

---

Heer, onze God,  
de naam van elke mens  
staat gegrift  
in de palm van uw hand.  
Wij vertrouwen U  
onze dierbare overledene, Jacques, toe.  
Help ons geloven  
dat wij over de dood heen  
in liefde met elkaar  
verbonden blijven,  
dank zij Jezus,  
uw Zoon, onze Heer,  
die Gij uit de dood hebt opgewekt,  
omdat Gij trouw blijft  
aan de liefde,  
vandaag en alle dagen  
tot in eeuwigheid.

Geert en Anne DEGLAS-CLERICK,  
Luc en Cathy CRISTOFOLI-DEGLAS,

*zijn kinderen;*

Frederick DEGLAS,  
Leen CRISTOFOLI,  
Eline CRISTOFOLI,

*zijn kleinkinderen;*

Jeanne († Gerard DEGLAS)-  
VANSTEENBRUGGHE,

*zijn moeder;*

Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoon-  
zusters, neven en nichten.

De families DEGLAS-VANSTEENBRUGGHE.

**danken U  
voor uw gebed en de deelname in hun rouw.**

De plechtige namis zal opgedragen worden te Ruien in de  
St.-Corneliuskerk op zondag 27 januari 1991 om 10 u.

